

MÅNADSBLAD

September 2018

LÖTENKYRKAN – MIKAELS – SÄVJA KYRKA



Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare. Ps 95:6

Ledare: Hopp för framtiden sid 3

Tema: Rosenius Kristusbilden sid 4

Gamla Uppsala – Människor och makter i högarnas skugga sid 19

Tack Margareta! Tack Susanne! sid 20

Nyanställd men inte ny

Välkommen Denis, men du är inte ny i Lötenkyrkan utan har varit med flera år.

Jag är född i Uganda och kom tillsammans med tre syskon, hit till min pappa när jag var 12 år. Har gått i Stordammen skola i Sävja, Kvarngårdsskolan och klass 8–9 i Gränbyskolan. Gymnasieåren var på Lundellska skolan. Därefter har jag tagit en kandidatexamen på SLU, agronom med inriktning på landsbygdsutveckling. Har tänkt fortsätta på masterutbildningen.

Hur kom du i kontakt med Lötenkyrkan?

Jag hade en släkting på besök som tog med mig till kyrkan julen 2007, och sedan fortsatte jag att gå tillsammans med syskonen. När jag kom som tonåring till kyrkan möttes jag av dem som sa hej till mig fastän jag knappt kunde svenska. Det fanns en plats för mig med ett evangelium i ord och handling. Jag fick känna mig hemma, älskad och fick växa.

Var har du för tankar om tjänsten?

I min tjänst ingår att förvalta relationen med de ungdomar som finns i kyrkan, möta nya ungdomar, vara kontaktperson till scouterna och rekrytera ledare till scouter och tonårsgrupperna.

Jag vill ge igen det jag fick då. Att älska ungdomar, som min företrädare Noah From hade som mål. *Varje ungdom och ungdomsledare ska få känna Guds kärlek när de kommer till Lötenkyrkan.*

Vem som helst, oberoende av klass, bakgrund eller identitet ska få känna att man möts av Guds kärlek. Evangelium i ord och handling. Jag står bakom Lötens vision: *Delaktighet, öppenhet, gemenskap.*

Det finns två grupper av ungdomar – de kyrkvana och alla de som inte är så vana. Hur gör man för att de ska mötas?



Denis Bisaso, 22 år. Nyanställd ungdomsledare i Lötenkyrkan.

Det kommer alltid att finnas två grupper tror jag – folk söker trygghet. De kyrkvana blir otrygga om det kommer många nya, på samma sätt blir de ovana osäkra i mötet med den andra gruppen.

Det gäller att skapa respekt och inte tvinga ihop dem. Det är vårt mål att integrera men med respekt.

Från sept ska du arbeta 75 procent och efter nyår 50 procent. Vad vill du prioritera?

Det kommer att vara lunchöppet i kyrkan en dag i veckan men jag vill satsa mer på kvällssamlingen på onsdagskvällarna. Inte bara oplanerat program utan med en del fasta punkter där andakt finns med.

Jag hoppas att det kommer ett par teamare från Åredalens folkhögskola och några praktikanter från Bibelskolan på Johannelund. Vill att det ska vara en församlingsverksamhet och inte ”mitt projekt”.

Intervju och foto: Martin Nilsson

Hopp för framtiden

Det är nu ca 1,5 år sedan jag tackade ja till att sitta i EFS Mikael's styrelse och gå in som ordförande där. Tiden har gått fort, men otroligt mycket har hunnit hända på en så relativt kort tidsperiod.

Ingen av oss som gick med i styrelsen då insåg riktigt vad det var vi gav oss in på. Jag hade tidigare upplevt, innan styrelsefrågan kom, att Mikael's stod inför en ny säsong. Men det var först när vi satte händerna till verket och bad om Guds ledning som vi började inse vad detta verkligen innebar. Under de senaste året har vi gått från att vara en församling med anställd föreståndare till en hundraprocentigt lekmanaledd rörelse, vi har provat på gudstjänster med alphamaterial i våra hem, lämnat en något ikonisk lokal för en lokal med utrymme att växa, format om och utvecklat våra team, vår verksamhet och våra ansvarsområden.

Med stora förändringar kommer stora utmaningar. De oväntade arbetsuppgifterna en flytt innebär, förväntningar från olika håll och den stora arbetsbördan som kommer med styrelserollen och underbemannad verksamhet. Men vi har också sett stora glädjeämnen som gett utdelning för mödan. I höstas kom en tysk utbytesstudent till tro på Jesus genom en av våra ”hemgudstjänster” med alphaundervisning. Studenten, som inte haft någon kristen i sin närhet tidigare, kom genom vår missionsstation Pinpoint Flogstas utåtriktade verksamhet i kontakt med församlingen och är nu döpt och planterad in i en församling i sin hemstad i Tyskland.

Vi har även sett nya och gamla medlemmar kliva fram och växa in i nya ansvarsområden. Hur delar av vår verksamhet som tidigare i stor mån bestod av rullande scheman fått bli en plattform där människor får testa på och växa med nya utmaningar. Hur människor med uppgiften fått ett nytt sammanhang och hur det format och fördjupat nya gemenskaper. Och vi har fått uppleva en stor ömsesidig välsignelse i mötet med Frälsingsarmén, som med öppna armar välkomnat oss in i deras fantastiska lokaler.

När jag försöker göra mig en överblick av allt EFS Mikael's står i inser jag att det finns mycket kvar att göra (och församling blir vi ju aldrig klara med!). Och jag vet att många jobbat mycket hårt under lång tid. Men jag blir stolt när jag inser hur långt vi har kommit på en såhär relativt kort tid.

Vår församling är inte byggd på några fås gåvor och talanger, utan på mångas uppoffringar och delaktighet. Det ger mig hopp för framtiden.

Victor Forssman
Ordförande
EFS Mikael's



Rosenius och Kristusbilden



Det berättas att Rosenius i sitt studierum hade en bild av den törnekrönte Kristus på väggen. Men bilden syntes inte. Den var övertäckt av ett draperi. Bilden fanns där, men den syntes inte alltid.

För Rosenius fanns en tanke bakom detta. Han ville bevara mötet med den Törnekrönte fräsch och levande. Han ville inte att det skulle bli slentrian att titta på bilden.

Vi har mycket runt oss. Köksbord, hatthylla, diskbänk. Vi ser dem varje dag. Vi tar dem för givna. Vi ser dem, men vi ser dem inte. De är alltid där, men de blir så vanliga att vi inte ser dem. Rosenius var rädd att det för honom skulle bli samma sak med Kristusbilden. Därför hade han den dold och drog ifrån draperiet bara ibland.

Rosenius visste att han skulle komma att arbeta med bibeltexter, skriva predikningar, själavårda, trösta, undervisa. Mitt i allt detta var han mån om sin egen relation till Kristus. Han var rädd att Kristus för honom skulle tona bort i allt det varjehanda, att Kristus skulle bli alltför vardaglig och därmed osynlig. I detta ligger något viktigt. Rosenius ville bevara det första mötets fräschör. Han ville påminnas om sitt första möte med Kristus. Kristus måste få förbli ett personligt möte även för

Rosenius. Först då kunde han fortsätta att genom Kristus förmedla nåd.

Det finns de som berättat om hur de fick följa med honom in på hans rum när han för en stund öppnade draperiet så att bilden av den Törnekrönte blev synlig. De stod där då, Rosenius och hans gäster, i tyst bön. Flera har beskrivit detta som heliga ögonblick, stunder av intensiv närvaro och välsignelse. Så drogs draperiet åter för.

Rosenius ville bevara sitt möte med Kristus. Behålla dess fräschör. Rosenius ville inte bli någon som pekar mot målet men som själv inte går den vägen. Endast genom att själv leva nära Kristus kunde Rosenius vara en budbärare av Nåd.

Torbjörn Larspers



På den gamla kyrkstadsplatsen i Änåset står ett litet oansenligt hus. Men det har anor och bär på en del av EFS historia.

Roseniusgården är troligen byggd på 1700-talet. Den stod ursprungligen ute på Änåset öster om E4:an. Nu finns



I salen finns en tavla som visar Frälsaren klädd i törnekrona. Den tavlan hade C O Rosenius i sitt arbetsrum. För att det inte skulle bli bara en vanesak att se den, hade han ett förhänge framför tavlan, och det drog han åt sidan när han stannade upp i bön och andakt.

När jag fotograferade tavlan i Roseniusgården såg jag inte förrän efteråt att den reflekterade de båda fönstren – ett fönster med dagsljuset och ett med det livaktiga grönskande trädet. En tillfällighet som dock visar på att Kristus är med oss i vårt liv och vår vardag.

Foto: Martin Nilsson

en minnessten rest på den platsen. Där föddes Carl-Olof Rosenius 1816. I slutet av 1930-talet flyttades Roseniusgården från Änåset till Solviks folkhögskola. Där användes den som elevbostad och bibliotekslokal. När skolan fick nya elevbostäder stod gården oanvänd och man beslöt att riva den. Då väcktes tanken att man skulle bevara den och återföra den till Änåset.

Tack vare gott samarbete mellan EFS, Nysätra kommun, landsantikvarien och AMS kunde detta genomföras. Så långt möjligt återuppfördes den i det skick, som man tror att den hade i början av 1800-talet. Viss modernisering gjordes dock för att den skulle kunna användas även med vår tids krav på värme, el och vatten. Den återinvigdes 1972 med förre missionsföreståndaren Nils Dahlberg som hedersgäst. Roseniusgården ägs av EFS i Västerbotten och Nysätra EFS har ansvar för tillsyn och vårdskap

I Roseniusgården finns en del möbler och föremål som tillhört Carl Olof Rosenius eller hans far Anders Rosenius. Flera av dessa har skänkts av Alvar Rosenius från Vallen. I köket finns till exempel en soffa som tillhört Anders Rosenius och i kammaren står några av möblerna från Carl-Olofs hem i Stockholm. I salen finns en tavla som visar Frälsaren klädd i törnekrona.

Sedan Roseniusgården återfördes till Änåset har den framförallt använts vid symöten, bibelstudier och bönestunder. Varje år besöks Roseniusgården av grupper och enskilda som är intresserade av att få veta mer om Carl Olof Rosenius och hans förkunnelse.

*Hämtade uppgifter från Roseniussällskapets hemsida där du kan läsa mer om Rosenius och gården:
<https://www.co-rostenius.se/roseniusgarden/>*

Språkcafé – start för terminen tisdag 28 augusti

Välkomna att delta på höstens språkcafé om du vill träna din svenska, få hjälp med läxor eller översättning av dokument, etc. Barn är också varmt välkomna!

Vi finns på plats varje tisdag kl 14–16 i Lötenkyrkan.

Är du intresserad av att bidra som volontär? Hör av dig till sofia.oreland@svenskakyrkan.se, tel 018–430 37 97.

Rätt att rösta

Tisdag 4 september kl 15–16 kommer demokratiambassadörer från Uppsala kommun och informerar på olika språk om hur valet går till och hur man använder sin demokratiska rätt – sin rösträtt. Information och inspiration för alla som är nya i Sverige.

Kör- och musik i Löten

Vid pressläggningen är det inte exakt klart med tider för barn- och ungdomskörerna. Gunnell Hällqvist meddelar att körerna startar i september och information kan fås av henne, affisch kommer att anslås om tiderna.

Lötenkören ligger kvar på måndagskvällar kl 19, med början den 3 sept. Där behövs särskilt fler basar.

Lötens blåsensemble övar en gång i veckan, exakt dag och tid anslås senare. Där är fler musikanter välkomna och särskilt någon slagverkare som dock inte behöver vara med varje övning. Ta kontakt med mig för information.

Martin Nilsson, red.

Fredagsmys med middag och film i Lötenkyrkan.

Fredag 7 september i Lötenkyrkan. Gratis taco middagsbuffé från kl 17.30.

Sen blir det popcorn, chips och film. Det finns också lekhörna och gympasal för barn och unga som föredrar att leka. Och möjlighet för vuxna att sitta och prata.

Anmäl er så fort som möjligt, först till kvarn, men senast den 30 augusti.

Anmälan görs till Mary Wehbeh via mail: mary.wehbeh@svenskakyrkan.se telefon 018-4303807.

Välkomna! Önskar Gamla Uppsala församling genom Sofia Oreländ, präst i Lötenkyrkan, och Mary Wehbeh, projekt-koordinator integrationsarbete i Uppsala pastorat.

Brunch för alla i Lötenkyrkan.

Lördag förmiddag 13 oktober blir det brunch i mellanösterntappning. Håll utkik efter mer information längre fram.



Vill du bli vår redigerare?

Alla de härliga psalmartiklar (ett 50-tal) som publicerats under rubriken *En psalm* vill vi sammanställa i en skrift. Till det behöver vi någon som kan ställa samman texterna och be om tillstånd från skribenterna att publicera dem i skriftform. Det kanske är du?

Kontakta Karin Renström, 070–542 77 78, karin.renstrom@trafikdesign.se om du är intresserad eller vill veta mer.

Musikrådet i Lötenkyrkan



Vinnare i gissningstävlingen för Bialhyllan

Först ska vill jag tacka alla som lämnar böcker till bokhyllan och alla ni som köpt böcker. Det är inte bara de regelbundna gudstjänstbesökarna som köper böcker utan många andra har upptäckt hyllan och kommer därmed till kyrkan.

Resultatet för perioden dec-mars blev 4 598 kr. Närmast i gissningen är Stig-Lennart Gunnarsson (4 500 kr).

Under dec-maj blev det 6 970 kr och närmast gissning gjordes av Lennart Roxendal (6 900 kr). Grattis båda två.

I mitten av augusti är vi uppe i 7 993 kr.

Volontärdag i Gottsunda kyrka 2 oktober

För alla som har volontäruppdrag i pastoratets olika kyrkor och verksamheter.:

Pass 1 från kl 13 mingel med mat.

14.00 musik av Ulrika Dabo under förflyttning från foajén in i kyrksalen och välkomsttal av biskop emerita, (f.d. domprost i Uppsala) Tuulikki Koivunen Bylund.

14.15–15.30 föreläsning av Jacke Sjödin på temat Lycka - ”En lycklig man”.

Pass 2 från kl 17 mingel med mat.

18.00 musik av Ulrika Dabo under för-



Informationskväll för alla om barnens altarskåp.

Cecilia Redner, stiftsadjunkt för barn- och ungdomsfrågor i Västerås stift, berättar om Barnens altarskåp, dess bakgrund, symboler och möjligheter.

Vi låter oss inspireras i hur Barnens altarskåp kan användas i vår kyrka.

Onsdagen den 29 augusti kl 18.30–20.00 Alla intresserade är välkomna.

flyttning från foajén in i kyrksalen och välkomsttal av biskop emerita, (f.d. domprost i Uppsala) Tuulikki Koivunen Bylund.

18.15–19.30 föreläsning av Jacke Sjödin på tema Lycka - ”En lycklig man”.

Anmälan: Senast 17 sep. Uppge namn, församling, telefonnummer och vilket av de två passen (kl 13 eller kl 17) du väljer, samt eventuella allergier. Anmäl till Jenny.Serenander@svenskakyrkan.se.

Om du inte har epost, ring Hjördis på Diakonins hus, 018–430 34 09, mån-tors kl 10–12.



En psalm

Ingrid Wreeby (89 år)

Intervjuas av
Karin Renström.

Karin: Du behövde ingen betänketid för att komma på vilken psalm som betyder mest för dig, 257 Pris vare Gud! Allena han fullkomlig gåva skänker.

Ingrid: Nej, den psalmen är en favorit från ungdomen. Psalmboken var betydelsefull i mitt föräldrahem och psalmerna var till stort stöd och till glädje. Den här psalmen är en sammanfattning av mitt liv.

Karin: Men du sa ju att psalmen betydde mycket för dig redan som ung?

Ingrid: Ja, det gjorde den, men den stämmer ännu mer nu när jag ser tillbaka. Den innehåller glädje och tacksamhet men inte bara det utan även bön och eftertanke. Andra versen är viktig, särskilt de två första raderna,

Han gav mig av sin rikedom, mitt hem, mitt kall i tiden, min arbetshåg, min egendom, mitt mod i levnadsstriden.

Jag har verkligen känt att jag fått mening i livet och ett yrke som stämde med mig.

Karin: Vilket är det?

Ingrid: Sjuksköterska, men först gick jag på husmors- och barnsköterskeutbildning. Efter några års arbete ville jag lära mig mer och började på Ersta diakonianstalt, först med det diakonala året och sedan med den påföljande sjuksköterskeutbildningen. Därefter har jag jobbat som sjuksköterska och även i församlingstjänst.

Karin: Jag har även hört att du gått bibelskolan på Johannelund. När var det?

Ingrid: Ja, det stämmer, år 2003. Det

ångrar jag inte. Vi fick gå på många av de lektioner som även teologistudenterna hade och därmed få ta del av mycket kunskap och lärdom från lärarna på Johannelund. Det hade jag stort utbyte av. Jag fick också vara en länk mellan bibelskolans elever och Lötenkyrkan. Jag rekommenderar gärna andra att gå bibelskolan. Jag är tacksam till Gud att han varit med mig alla år.

Karin: Vers 3 handlar ju om det, att tacka. Jag märker att jag ofta glömmer bort det och ser hela tiden nya böneämnen istället. Hur gör du?

Ingrid: Jag är uppväxt i ett kristet hem på Vikbolandet i Östergötland. Där var det naturligt att tacka Gud. Jag har inte undgått problem, inte alls, men då har det varit en tröst att Gud varit med mig. Varje kväll när jag lägger mig säger jag: Tack gode Gud för idag! Oron kan ha varit stor under dagen när inte allt fungerat bra och jag kan vid svårigheter ha frågat Gud: Hur gör jag nu? På kvällen har jag kunnat konstatera att allt ändå gått bra, och så kan jag tacka för det. Jag har haft goda år som pensionär och änka, och har kunnat ägna mig åt min dotter, svärson och barnbarn.

Karin: När jag läste psalmen du valt tänkte jag att vers 4, där det står "men vandrar tålmodets stig, om sårad fot än blöder", passade så bra in på dig. Jag hörde ju om när du för några år sedan skadade dig på rullbandet i Gränby centrum, och när du väl kommit hem från sjukhuset efter det ramlade och bröt benet. Då vittande de som träffat dig om att du ändå var vid gott mod.

Ingrid: När det gäller den versen så tänker jag inte så mycket på kroppsliga sår utan mer på själsliga, jobbiga saker som jag varit med om i livet. Då har den här

psalmens text varit en tröst. Jag har nu en trygghet i Gud. Jag litade på läkarna som opererade mig efter fallet. Jag är ju sjuk-sköterska och förstod vad det hela handlade om. Jag lämnade över det till Gud. Det blev två operationer och läkarna oroade sig för hur det skulle fungera med alla plattor och skruvar som de varit tvungna att stabilisera skelettet med. Men de var skickliga och jag ville visa att läkarnas arbete fungerat. Efter tre månader på sjukhus och en månads rehabilitering fungerade det skapligt för mig. Nu går jag ofta mellan Nyby gård och Lötenkyrkan.

Jag går gärna till Lötenkyrkan. Det har dock blivit svårare med kontakten med människor sedan min syn försämrats. Jag ser ju dåligt på ena ögat och inte alls på det andra. Det gör att jag har svårt att känna igen olika personer. Det är därför bra när människor säger sitt namn när de hälsar på mig, det underlättar. Jag är inte rädd att fråga om hjälp, det måste man kunna göra. Jag träffar gärna nya människor, för vänkretsen minskar med åren, de dör bort. Förut hade jag lättare att bli inspirerad av olika saker. Nu får jag jobba mer på saken.

Jag är dock tacksam för det jag har, tacksam för att jag hittade en mening i livet och att Gud skänkte mig en dotter som jag fått leva för. I psalmens sista vers står det framför allt om framtidshoppet. Jag får lägga mitt liv i Guds händer och vara trygg i det.

Svensk psalm 257

*1. Pris vare Gud! Allena han
fullkomlig gåva skänker.*

*Han giva vill och giva kan
mer än jag ber och tänker.*

*Han dagens ljus från fästets höjd
allt levande förunnar.*

*Han bjuder livets sanna fröjd
ur nådens rika brunnar.*

*Allena han
den rätta glädjen giva kan.*

*2. Han gav mig av sin rikedom
mitt hem, mitt kall i tiden,
min arbetshåg, min egendom,
mitt mod i levnadsstriden.
Från år till år, från dag till dag
hans omsorg jag fått röna.
Jag älska lärt hans rikes lag,
hans tempelgårdar sköna,
hans sannings ord,
hans verk i himmel och på jord.*

*3. Att tacka dig, o Gud, mig lär.
Giv mig det barnasinne
som livets alla dagar bär
din trofasthet i minne.
Du älskar rikt och handlar stort:
ack, låt mig icke glömma
det goda du min själ har gjort,
men det i hjärtat gömma
och prisa dig
i dina gårdar innerlig.*

*4. O Gud, mitt fäste och min borg
i livets prövningsdagar,
giv att jag ej i syndig sorg
mot dina rådslut klagar,
men vandrar tålomodets stig,
om sårad fot än blöder,
där Jesus själv gått före mig
och där hans hand mig stöder.
En liten tid,
och du förlänar salig frid.*

*5. När nya himlar och ny jord,
o Fader, du bereder,
till glädjen vid ditt rikes bord
din Son de trogna leder.
Hans Ande fridens ande är,
förlossar dem som lida.
Så låt oss glada vandra här
och sist i hoppet bida
fullkomlig fröjd
hos dig, vår Gud, i himlens höjd.*

Text: Johan Alfred Eklund 1914, Musik: Burkhard Waldis 1553

Vill du skriva om en psalm?
Kontakta Karin Renström,
070-542 77 78.
karin.renstrom@trafikdesign.se

Regelbundna veckosamlingar

Söndagar

09.30 SÖNDAGSSKOLA. Två grupper
3–5 år, från 6 år och uppåt. (börjar i sept)

18.00 UNGDOMSGRUPP E 16 (börjar 26/8)

Bibel och samtal. (Jämna veckor)

Gymnasieåldern och uppåt.

18–20 HANTVERKSKAFÉ

Ta med ditt hantverk. (1:a sönd. i månaden.)

Måndagar

19–21 LÖTENKÖREN (börjar 3/9)

19.00 MEDITATION.(Ojämna veckor,
börjar 9/9.)

18.30 Introduktion till meditation

Tisdagar

14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ (börjar 28/8)

För alla åldrar, lekhörna för barn.

16.00–16.40 BARNKÖR 1, 6 år – åk 3.

19.00–20.00 UNGDOMSKÖREN

(Barn- och ungdomskörer börjar i sept.)

Onsdagar

09.40 MÄSSA

10.20 BÖN vid ljusbäraren, kyrksalen

13.00 LÖTENLUNKEN (börjar 29/8)

Motionspromenad med fika.

Utgång från Lötenkyrkan.

16.45–17.30 TJEJKÖR, från åk 7.

18.00–20.00 ÖPPEN KYRKA, ungdomar.

Torsdagar

18.30–20.00 SCOUTER, åk 1 och uppåt.

Fredagar

13–14 LÖTENS BLÄSENSEMBLE

19–22 TONÅRSGRUPPEN, 12–17 år.

Lördagar

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna.

(Jämna veckor) Mat, bön, undervisning,
lovsång och gemenskap.

AUGUSTI

Söndag 26 augusti

13 efter trefaldighet. Medmänniskan.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

Sofia Oreland, Margareta Westin Olsson
avskedspredikar.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika med
avtackning av Margareta Westin Olsson.

17.00 GAMLISMÄSSAN, G:a Uppsala kyrka

Avtackning av församlingsherden Forshaga
Susanne Brännhammar.

Tisdag 28 augusti

14.00–16.00 SPRÅKCAFÉ börjar

För alla åldrar, lekhörna för barn.

Onsdag 29 augusti

09:40 MÄSSA (varje onsdag i månaden)

13.00 LÖTENLUNKEN börjar

Motionspromenad med fika efteråt.

18.00 OM BARNENS ALTARSKÅP

**Kom och se och hör och inspireras – alla är
välkomna**

Cecilia Redner, stiftsadjunkt för barn- och
ungdomsfrågor i Västerås stift

Torsdag 30 augusti

13.00 LÖTENTRÄFFEN.

Fyra månader i Lutherska kyrkan i Zimbabwe.

Christine Aveholt Franzén

SEPTEMBER

Söndag 2 september

14 efter trefaldighet. Enbeten i Kristus.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

– Terminsupptakt

Hans Lindholm m fl.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

18.00 HANTVERKSCAFÉ

Torsdag 6 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN.

Främlingsfientlighet och hur vi som kyrka kan agera i ett hårdnande samhällsklimat.

Sofia Oreländ, präst i G:a Uppsala församling.

Söndag 9 september

15 efter trefaldighet. Ett är nödvändigt.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk.

Denis Bisaso, m fl.

11.15 HÖGMÄSSA.

Sofia Oreländ.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Torsdag 13 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN.

Gömt och glömt i EFS missionshistoria.

Martin Nilsson. Visning av EFS närarkiv.

Söndag 16 september

16 efter trefaldighet. Döden och livet.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST, mässa och ssk.

Andreas Tyrberg m. fl.

11.15 GUDSTJÄNST.

Hans Lindholm.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Tisdag 18 september

19.00 FÖRENINGSMÖTE/EXTRA STÄMMA

Fyllnadsval till styrelsen, förslag om ändring av föreningens stadgar, information.

Torsdag 20 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN.

Min musik. Organisten i G:a Uppsala spelar och berättar – Pontus Leitz.

Söndag 23 september

17 efter trefaldighet. Rik inför Gud.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk.

Jens Rosenkvist m. fl.

11.15 HÖGMÄSSA.

Sofia Oreländ.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Torsdag 27 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN.

Historien bakom Lötenkyrkan.

Birger Olsson och Sven-Erik Edlund.

Söndag 30 september

Den belige Mikael's dag. Änglarna.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST, mässa och ssk.

Denis Bisaso m fl

11.15 GUDSTJÄNST.

Hans Lindholm.

Kollekt: SeBeGe. Kyrkfika.

Tisdag 2 oktober

13.00 och 17.00 VOLONTÄRSAMLINGAR i Gottsund kyrka.

Se information på sida 7.

Torsdag 4 oktober

13.00 LÖTENTRÄFFEN.

Kongo idag. Missionär Bertil Åhman.

Bibelhelg 5–7 oktober

Freitag 5 oktober

19.30 INLEDNINGSMÖTE – VÄGEN

Hans Weichbrodt.

Lördag 6 oktober

09.30 LOVSÅNG

10.00 BIBELSTUDIUM – SANNINGEN.

Anna Sophia Bonde

11.30 SEMINARIER

14.00 FÖREDRAG – VAD ÄR SANNING.

Elisabet Sandlund

19.00 KVÄLLSMÖTE – SANNINGEN

Hans Weichbrodt.

Söndag 7 oktober

19 efter trefaldighet. Trons kraft.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med ssk.

– IDENTITETEN Denis Bisaso, Hans Weichbrodt, m fl.

11.15 HÖGMÄSSA – IDENTITETEN

Hans Lindholm, Hans Weichbrodt.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

Ekonomisk rapport för juli 2018

Intäkter	Kollekter Löten	Gåvor Löten	EFS Mission	Övriga kollektorer	Totalt insamlat
Jan–Juli 2017	317 577	327 587	186 260	65 625	897 049
Jan–Juli 2018	338 778	331 788	144 341	57 705	872 612
Budget 2018	367 500	356 000			

Detta blir första rapporten efter sommaren. Stort tack för alla gåvor till olika ändamål. Nu har kollektorer och gåvor kommit ikapp förra årets siffror, men ligger något

under budget. Under sommaren blir det ju färre kollektortillfällen för de flesta, men det kan vi väl ta igen under hösten.

Göte Swedberg

Styrelserapport Lötenkyrkan

Vid junisammanträdet ägnade styrelsen tid åt att formulera ett svar på den fråga om synpunkter på ny församlingsinstruktion för Uppsala pastorat som skickats ut. Framförallt lyfte vi fram tankar kring vilka möjligheter den planerade utbyggnaden av bostäder och service kring Heidenstams torg ger för att nå ut med budskapet. Vi lyfte även fram vikten av att det i enlighet med samarbetsavtalets innehåll skrivs in ordentligt i församlingsinstruktionen att det finns en samarbetskyrka i pastoratet.

Vi hade även ett samtal om Cross Culture, som ställt frågan om möjligheten att hyra lokaler i Lötenkyrkan för sina samlingar under sommaren, och noterade att de är varmt välkomna som hyresgäster.

Ett samtal fördes om projektjänsten som ungdomsledare som vi annonserat. Vi hade vid sammanträdet ännu inga sökande.

Ytterligare en fråga vi behandlade var hur vi kan uppmuntra medlemmar till deltagande vi EFS riks årsmöten. Följande

policybeslut fattades:

För den som deltar vid EFS riks årskonferenser som missionsföreningens ombud skall finnas möjlighet till bidrag enligt följande:

- Hela konferensavgiften
- Resekostnader, max 2 000 kr
- Upp till halva kostnaden för boende

I samtliga fall mot uppvisande av kostnadsverifikationer. Ansökan lämnas till föreningens kassör och sker via blankett för utlägg.

Datum för avtackning av Margareta Westin Olsson för hennes tid som samarbetskyrkopräst sattes till den 26/8 i anslutning till gudstjänsten kl 10.00 i Lötenkyrkan.

**Tomas Nygren, ordförande
i missionsföreningens styrelse.**

Föreningsmöte/Extra stämma

Styrelsen har beslutat att det ska bli en extrastämma den 18 september kl 19, med fyllnadsval till styrelsen och förslag om ändring av föreningens stadgar.

Lokal: Lötenkyrkans församlingssal.

Vägen, Sanningen och Identiteten

Bibelhelg i Lötenkyrkan 5-7/10 2018.

Samarrangeras med konferensen Livsväg



Hans Weichbrodt

Foto: Arash Asadi



Anna Sophia Bonde

Foto: Janne Modin

Huvudtalare är Hans Weichbrodt, präst och inspiratör inom Oasrörelsen. Medverkar gör också Elisabeth Sandlund, journalist och samhällsdebattör, Anna-Sophia Bonde, präst och bibellärare på Helsingborgs folkhögskola samt Pontus Adefjord, musiklärare och teologistuderande.

Alla är välkomna. Ingen anmälan. Under lördagen café i Lötenkyrkan mellan 11–19. Kaffe, te, smörgås och fikabröd.

PROGRAM

Fredag 5/10

19.30 **Vägen.**

Hans Weichbrodt.

Lördag 6/10

09.30 **Lovsång**

10.00 **Sanningen.**

Anna Sophia Bonde.

11.00 Kaffepaus

11.30 **Seminarier.**

A) Musiken i gudstjänsten, en del av vår identitet. Pontus Adefjord.

B) Stillhet och bön. Vi samlas och ber för våra församlingar och vårt samhälle.

12.30 Lunchuppehåll. Lunch ordnar man själv. Man kan t. ex äta på närliggande restauranger.

14.00–17.00 **Vad är sanning?**

Elisabet Sandlund

Föredrag och samtal.

19.00 **Sanningen.**

Hans Weichbrodt.

Café och kvällsmässa

Söndag 7/10

09.30 och 11.15 **Identiteten.**

Hans Weichbrodt.



Barnkören sjunger på Åkerölägret. Foto: Mona Edsinger

Från Sävjas horisont

Har du varit på läger i sommar? Några av oss från Sävja deltog på Åkerögårdens familjeläger under en vecka i juli och fick vara med om ett toppenläger. Här möts alla åldrar och det finns program som passar just din åldersgrupp. Små barn som jollar i sina vagnar, tonåringar som helst är uppe sent på kvällen och vi andra som gärna drar oss undan till ett bord med en kopp kaffe. Det betyder också bra samtal runt borden som ger något att ta med hem. Förhoppningsvis kommer lägret tillbaka nästa år.

Vår ekonomi är bra och vi ligger i linje med budget. Sammanlagt har vi samlat ihop drygt 91 000 kronor och det var också vad vi förväntade oss när årsmötet

antog budgeten. 52 procent efter första halvåret är bra men det finns ett konto som inte hänger med och det är medlemsavgifterna. Titta efter om du betalat!

Vad händer då i Sävja under hösten? Alpha går igång den 17 september och kursen pågår under hösten med en träff varje vecka. Om du vill gå kursen eller har någon som du tror skulle vilja gå får du gärna göra reklam för den. Mer information lämnas av församlingsexpeditionen eller Ken Forsberg, 0706-776673.

Även i höst har du möjlighet att komma till oss i Sävja kyrka på bibelstudier med LarsOlov Eriksson.

Ken Forsberg
Kassör

Bryt ny mark!

Tre offentliga bibelstudier
utifrån EFS årsmötestema
med LarsOlov Eriksson

- ◆ 13 oktober
- ◆ 10 november
- ◆ 15 december

Alla samlingar börjar kl 18 i Sävja kyrka
Inbjudare: EFS missionsförening i Sävja



GUDSTJÄNSTER I SÄVJA KYRKA

Morgonbön 9.30–9.45 varje onsdag, med efterföljande samvaro kring enkelt fikabord.

AUGUSTI

Söndag 26/8

Trettonde söndagen efter trefaldighet

18.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST PÅ LINNÉS SÄVJA,

Sofia Hedman.

Kollekt: Diakoniinstitutionerna (R).

SEPTEMBER

Söndag 2/9

Fjortonde söndagen efter trefaldighet

9.30 FÖRBÖNSMÄSSA,

Mia-Marie Kjellgren.

Kollekt: EFS Mission (F).

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

Mia-Marie Kjellgren.

Söndag 9/9

Femtonde söndagen efter trefaldighet

9.30 GUDSTJÄNST

LarsOlov Eriksson, Monika Forsberg Pettersson.

Kollekt: EFS Mission (F).

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

Björn Dahlman.

Söndag 16/9

Sextonde söndagen efter trefaldighet

9.30 MÄSSA MED SMÅ O STORA

Mia-Marie Kjellgren.

Kollekt: Församlingsprojekt (F)

18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA

Susanne Nordgren.



Altaret i Sävja kyrka

Foto: Ken Forsberg

Söndag 23/9

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

9.30 MÄSSA

Mia-Marie Kjellgren.

Kollekt: EFS Mission (F)

18.00 UNG MÄSSA

Mattias Stockhaus.

Söndag 30/9

Artonde söndagen efter trefaldighet

9.30 GUDSTJÄNST

Mia-Marie Kjellgren, Monica Forsberg Pettersson.

Kollekt: SKUT (R).

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST

Björn Dahlman.

Med reservation för ändringar:
Läs i kalendern på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo, eller ring 018-430 35 00 för personlig service med info om alla kyrkor i stan.



efs mikaels



Entré Frälsningsarmén

Under hösten fortsätter vi i EFS Mikael's att fira gudstjänst varannan vecka kl 16 i Frälsningsarméns lokaler på S:t Persgatan 20. Vi kommer också att ta ännu mer tid i bön för församlingen och Guds rike i Uppsala med särskilda träffar varannan vecka. Mer info kommer. Årets höjdpunkt är församlingshelgen i september. Välkommen till oss!

**Styrelsen genom
Markus Holmström**

PROGRAM

Adress: Frälsningsarmén, S:t Persgatan 20.

26 aug kl 16. Gudstjänst med tema: Vad är korset?

Boka in redan nu:

Församlingshelg 14–16 sep med tema: Tillsammans

Mer info om hemgudstjänsterna och övrig verksamhet finner du på vår hemsida eller Facebooksida. www.facebook.com/efsmikaels/
www.efsmikaels.se

Anmäl medlemsärenden till:

EFS i Lötenkyrkan

Gunborg Marklund
tel 018–32 39 90
gunborg.marklund@gmail.com

EFS i Sävja

LarsOlov Eriksson
tel 018–42 55 72
larsolov.eriksson@gmail.com

EFS Mikael's

Josefin Norstedt
josefinnorstedt@gmail.com

Ansvarsgrupper Lötenkyrkan

2–8 sept

Ansvarsgrupp 13

Sten Pettersson

Rut Abrahamsson

Eva & Sven-Erik Edlund

Ruth Jacobs-Elala &

Urgessa Elala

Steffi Knorn

Jan Lundmark

Kidisti Tesema

Ella Wolde Selassie

Siv Skott

Gudrun Örenfors

9–15 sept

Ansvarsgrupp 14

Ulla & Bo Lundström

Donna Engström

Lennarth Roxendahl

Stig-Lennart & Anne

Gunnarsson

Karin Edlund

Anna Eckerdal

Maria Petersson

Noomi Väcklén

16–22 sept

Ansvarsgrupp 15

Gunnar & Karin Löfgren

Christina & Eskil Cederlund

Jessica Holmgren Carlsson

Christina & Stefan Holmström

Anna Lindgren

Maan Shamoon

Viviann Nasir

Miriam Sandström

Inger & Tomas Wärnsberg

23–29 sept

Ansvarsgrupp 16

Agne & **Karin Nordlander**

Gullan Berglund

Birikiti Fassahay

Cecilia & Jonas Forsman

Eva & Per Forslund

Camilla Kirch Norén

Ingrid & Olle Lövheim

Gun Lindh

Börje Lindblom

Ingmarie & Thomas

Lindgren

30 sept-6 okt

Ansvarsgrupp 1

Berith Lindberg

Hans Edlund

Aster Ferrow

Elle Kristiansson

Christin & Gunnar Nygren

Maria Rydén

Azeb Tsegay

Eva Wahlberg

Kommande perioder:

Period	Grupp
7–13 okt	2
14–20 okt	3
21–27 okt	4
28 okt–3 nov	5
4–10 nov	6
11–17 nov	7
18–24 nov	8
25 nov – 1 dec	9
2-8 dec	12

(Obs! Grupp 10 och 11 upphör.)

Lötenkyrkan

Avliden: Siri Wedin 23/5.

Swishnummer i Löten

123 278 99 31 • Dagens kollekt

123 395 87 66 • Fika

123 209 34 66 • Salt Lötenkyrkan

123 113 57 30 • Betalningar, Bialhylla mm

Skriv alltid ändamålet

900 99 03 • EFS mission – bäst behövs

123 421 68 91 • BIAL - Barn i alla länder

123 155 71 56 • Kampanjen Afrika svälter

123 570 01 74 • EFS Sverigemission

123 602 56 62 • EFS internationella mission

123 188 69 77 • Johannelunds teol. högskola

123 393 09 55 • Salt – barn och unga i EFS

Ny medlem 2017–2018

Vid kyrkkaffet efter gudstjänsten den 2 september är du särskilt välkommen att dela gemenskapen med oss i smågruppsrådet. Vi vill informera om det som hän-

der i Lötenkyrkan. Bibel/bönegrupper t. ex. Och du kanske har frågor och synpunkter som du önskar dela med oss. Välkommen!

Smågruppsrådet/gm Gunborg Marklund

MÅNADSBLAD för EFS i Uppsala

Lötenkyrkan
Heidenstamsgatan 71
754 27 Uppsala
Tel 018-430 35 00
Fax 018-24 15 69

HEMSIDA
www.efsi uppsala.se
REDAKTÖR
Martin Nilsson 073-658 70 42
e-post: manadsbladet@efsi uppsala.se

ANSVARIG UTGIVARE
Margareta Westin Olsson
tel 018-430 37 88.
margareta.westin.olsson@svenskakyrkan.se,

BANKUPPGIFTER
Lötenkyrkan Bg 592-9260
Mikaels Bg 258-3623
Sävja kyrka Pg 4782621-9

TRYCKERI
Just Nu, tel 018-12 20 95

OMSLAGFOTO
Rosenius Kristusbild i
Roseniusgården, Ånåset.
Foto: Martin Nilsson

NÄSTA MANUSSTOPP
Onsdag 19 sep 2018

NÄSTA NUMMER
Torsdag den 27 sep 2018

EFS i Lötenkyrkan

Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala
018-430 35 00, fax 018-24 15 69, www.lotenkyrkan.se
Ordförande i missionsföreningen
Tomas Nygren, tel 018-32 77 22
e-post tomas.nygren@johannelund.nu

Kontakt

Samarbetskyrkopräst, Margareta Westin Olsson 430 37 88
Präst, Sofia Oreländ* 018-430 37 97
Församlingskonsulent, Karin Löfgren 018-430 37 96
Ungdomsledare, Denis Bisaso 018-430 39 90
Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist 018-430 37 95
Lokalvårdare, George Mark
Vaktmästare, Marcus Wallon 018-430 37 92
Köket i Lötenkyrkan 018-430 37 93
e-post fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

* ansvaret gäller hela Gamla Uppsala församling.

Samtal/ själavård/ förbön samtal@lotenkyrkan.se
Lokalbokning (tel.tid 10-12, 13-15) 018-430 35 35
uppsalabokning@svenskakyrkan.se

EFS Mikael's

c/o Erdtman
Stationsgatan 30, 753 40 Uppsala
Hemsida: efsmikaels.se
Ordförande i missionsföreningen
Viktor Forssman 070-204 10 71
e-post forssmanvictor@gmail.com

EFS missionsförening i Sävsja

Sävja kyrka, Carl von Linnés väg 2,
757 56 Uppsala 018-418 10 00
Ordförande i missionsföreningen
Monica Pettersson Forsberg 0702-46 55 05
Varpvägen 12, 757 57 Uppsala e-post mpf018@gmail.com

Gamla Uppsala Församlingsråd

Ordförande: Anna Lindfors
e-post ordforande.fr.gamlauppsala@gmail.com
Församlingsrådet nås även via brevlåda på anslagstavlan
inne i Lötenkyrkan, där även protokoll anslås

Gamla Uppsala

Människor och makter i högarnas skugga

I vår har jag läst denna bok och blivit riktigt euforisk. Den är så spännande och berättande om det som ligger inom vår församling. Kristina Ekerö, arkeolog, vetenskapsjournalist och informatör vid utgrävningarna 2012–2014, har på ett målande sätt beskrivit det som arkeologerna hittat och berättat om i forskningsrapporten ”at Upsalum – människor och landskapande”. Boken är rikt illustrerad med fotografier, översiktsritningar och målningar över möjliga scenarier.

– Rapporten är kanske mest för andra forskare men läsbar för fler. Jag har tagit avstamp i den för min bok, men jag har velat skapa en helhetsbild av Gamla Uppsala på vendeltid, vikingatid och medeltid, berätta om hur människor i olika samhällsklasser levde sina liv här. Det har faktiskt inte gjorts förut, säger Kristina Ekerö Eriksson.

Arkeologerna har funnit en forntida by med lämningar från samma tid som kungshögarna anlades, då ett stort kungapalats på 600 kvadratmeter byggdes strax bakom dagens Gamla Uppsala kyrka. Till de mer sensationella fynden hör de båda kilometerlånga stolprader, där några stolpar har prytt med hästhuvuden. Forskarna tror att de kan ha stått längs en väg för rituella processioner. Men fynden visar också att Gamla Uppsala inte på något sätt var isolerat från sin omvärld och den var långt mer än en plats för maktdemonstrationer och riter. (Citat av Susanne Sigroth-Lambe i UNT.)



Fortsatta utgrävningar i prästgårdsparken

Utgrävningar har fortsatt i sommar på uppdrag av Uppsala pastorat, den tänkta platsen för utbyggnad av Gamla Uppsala församlings prästgård. Det vi trodde var fyra mindre provgropar för att se om det fanns hinder för utbyggnaden blev en utgrävning av hela 223 m², i stort sett hela ytan för den tänkta utbyggnaden.

Under den heta perioden 2–13 juli undersökte 3–5 arkeologer de gropar som grävmaskinen sakta tog fram. Först fann man grunden till den tidigare arrendebo-staden som revs på 1940-talet, samt ett hus som finns på lagaskifteskartan från 1856. Syllstensrader och syllstenar fanns också från 1600–1700-tal. Man fann en källare från 1500-tal eller tidigare delar av medeltid. Man fann även en brunn från hög- eller senmedeltid. Ev. kan ett tjockt lager av krossad kalksten ha en koppling till stenkyrkans byggnation. 37 mynt, keramik, bestick, dräkt detaljer samt cirka 27 kg ben m.m. har tagits om hand för analys.

Arkeologerna kommer att fortsätta gräva under hösten, men enligt ett förhandsbesked från Länsstyrelsen finns inget hinder för byggnationen.

Martin Nilsson



Foto: Markus Holmström

Tack Margareta!

Du har varit mycket viktig för oss i Lötenkyrkan under de år du tjänstgjort som samarbetskyrkokopväst.

Din kunskap och erfarenhet från både din tid som Johannelundslärare och som distriktsföreståndare för EFS i Mittsverige har kommit mycket väl till pass i Lötenkyrkan. Utmaningarna som du mött i arbetet här har du hanterat med både vishet och engagemang.

Varmt tack för åren du gett oss och Guds rika välsignelse i din nya tjänst!

Tomas Nygren
För EFS i Lötenkyrkan



Foto: Märten Löfgren

Tack Susanne!

Som församlingssherde har du haft en hel del med oss i Lötenkyrkan att göra. Vi vill varmt tacka dig för att du alltid haft kyrkans uppdrag och budskap i fokus i dina beslut och prioriteringar. Utan prestige har du både kunnat fatta beslut och ändra dig om det behövts för att arbetet skulle ha så goda förutsättningar som möjligt. Vi har också hela tiden sett din omsorg om arbetet i Lötenkyrkan. Varmt tack Susanne och Guds rika välsignelse i din nya tjänst!

Tomas Nygren
För EFS i Lötenkyrkan